

Jaarverslag 2009

Eindelijk na een lange droge zomer weer eens regen, het uitgelezen moment om eens terug te kijken op het ringrij seizoen.

Wij begonnen zoals gewoonlijk in mei met onze eerste klassementswedstrijd.



Dat de gevestigde orde was de winter goed doorgekomen bleek aan het einde van de dag. Ronald Geertse stak alle 30 ringen. Ook won hij de 2e beker en de van Beers Trofee.

Pieter Dingemanse stak 28 ringen en won de 1e beker en had het mooist versierde paard. Erik Francke won de pollepel.

Grijpskerke 1 mocht dit jaar naar Westkapelle. Ze werden 9e, Ronald Geertse 29 ringen, Pieter Dingemanse 24 ringen en Edward Dingemanse 20 ringen.

Grijpskerke2 ging met goede moed naar Aagtekerke.

Ze presteerden enorm en werden 4e. Harry Schout steeg boven zichzelf uit en werd persoonlijk-reserve kampioen met 29 ringen. Pieter Geertse stak 23 ringen en Erik Francke 24 ringen.

Grijpskerke3 was van de partij in Veere en eindigden net als Grieps 1 op de 9e plaats. Piet Dekker 20 ringen, Arjan Francke 17 ringen en Peter Dekker 23 ringen.

In juni hadden we de middag/avond wedstrijd. We kregen aan het eind een verrassende kamp. Jan Francke onze nestor van de vereniging, stak 5 van de 20 ringen, maar tot ieders verbazing nam hij de laatste 8 beker ringen allemaal mee.

De kamp kon hij niet winnen van Ronald, maar dat mocht de pret niet drukken.

Ronald werd winnaar van het dag klassement, 1e beker en de pollepel.

Pieter Dingemanse had wederom het mooist versierde paard.

Het aantal deelnemers bij de sjezen was net als vorig jaar weer enorm, 20 koppels reden hun rondje over het dorp. Miranda Sturm en Jan Geldof werden winnaar met 63 van de 66 ringen. Carin en Erik Francke 2e met 60 ringen. Evelien Cevaal en Jorco Jobse 3e met 59 ringen. De prijs voor de mooiste combinatie was voor Piet en Stephanie Dekker.

In september was het weer al tijd voor de laatste wedstrijd. Ronald stak 29 ringen, hij won het dag klassement en de 1e beker. Harry Schout won de pollepel na een mooie kamp.

Bij de grote ZRV wedstrijden hadden we ook weer wat deelnemers. In Vlissingen wist Ronald de 3e beker te winnen. In Middelburg won hij de 12e beker, daar wist Edward ook de hoofdbaan te bereiken, maar ging zonder beker naar huis.

Bij de demonstraties deden we ook weer mee, sommigen met enorm resultaat en bij anderen weer iets minder, maar die vonden het dan gewoon gezellig.

Vanaf hier wens ik iedereen het beste voor het komende jaar. En iedereen bedankt voor het afgelopen jaar.

Miranda Sturm